

## Liturgie zondag 03-02-2019 – 09:30

Psalm 63	vers 1	OB
Psalm 89	vers 6 en 7	LvdK
Gezang 174	vers 1 en 2	H.Gez
Schriftlezing	Ruth 2	HSV
Lied 86	Ik ben veilig in Jezus armen	
Verkondiging	Ik breng je Hoop	
Psalm 56	vers 4 en 5	OB
Lied 805	Maak ons hart onrustig	Opw
Lied 420	Geen andere Naam	Opw

### Kinderopwekking 86 - Ik ben veilig in Jezus armen

Refrein:

Ik ben veilig in Jezus armen  
veilig ben ik bij hem  
ik ben veilig in Jezus armen  
er is nergens een plek  
waar ik zo veilig ben

ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet  
is het soms net alsof niemand me ziet  
net of er niemand meer is die me mist  
dan mag ik weten dat Jezus er is

Refrein

als ik door andere soms word gepest  
zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest  
dan ben ik blij dat ik Jezus ken  
hij is mijn vriend en ik hoor bij hem

Refrein

Jij bent veilig in Jezus armen  
veilig ben jij bij hem  
jij bent veilig in Jezus armen  
er is nergens een plek  
waar jij zo veilig bent...

### Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig

Maak ons hart onrustig, God,  
dat het ontevreden klopt  
als we mooie leugens horen  
en gemakkelijke woorden!  
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.  
Mensen worden uitgebuit,  
weggeschopt en opgesloten.  
Zegen hen als wij hen troosten.  
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan  
om het onrecht te weerstaan!  
Geef ons moed om op te treden.  
Laat ons vechten voor de vrede.  
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.  
Laat ons doorgaan tot het eind.  
Gaat het onze kracht te boven,  
laat ons dan in U geloven.  
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk  
tot in alle eeuwigheid.

### Opwekking 420 – Geen andere naam

Geen andere naam dan de naam van Jezus  
Geen andere naam dan de naam van de Heer  
Geen andere naam dan de naam van Jezus  
Is wat wij ontvangen  
De glorie en ere  
De kracht en de hoop in eeuwigheid

Geen andere naam dan de naam van Jezus  
Geen andere naam dan de naam van de Heer  
Geen andere naam dan de naam van Jezus  
Is wat wij ontvangen  
De glorie en ere  
De kracht en de hoop in eeuwigheid

Zijn naam is verheven  
Boven heel de aard'  
Zijn naam is hoger dan de Hemel  
Zijn naam is verheven  
Boven heel de aard'  
Geef glorie en ere en prijs nu Zijn naam

Geen andere naam dan de naam van Jezus  
Geen andere naam dan de naam van de Heer  
Geen andere naam dan de naam van Jezus  
Is wat wij ontvangen  
De glorie en ere  
De kracht en de hoop in eeuwigheid

Is wat wij ontvangen  
De glorie en ere  
De kracht en de hoop in eeuwigheid

## Liturgie zondag 03-02-2019 – 14:30

Gezang 182	vers 1 en 4	LvdK
Psalm 51	vers 5	OB
Schriftlezing	Efeziërs 5 vers 1 t/m 33	HSV
	Zondag 41	HC
Psalm 119	vers 21 en 22	LvdK
Verkondiging	Zonder schaamte...	
Lied 779	Kom hier met je zorgen	Opw
Lied 25	vers 1, 2 en 3	SB
Psalm 138	vers 1	LvdK

### Opwekking 779 - Kom hier met je zorgen

Kom hier met je tranen,  
hoe verdwaald je ook bent:  
je hart is gebroken  
maar je redding begint.  
Hier is genade,  
kom hier en kniel neer:  
geen pijn op de aarde  
die de hemel niet heelt,  
geen pijn op de aarde  
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen  
en schaam je niet meer,  
al ben je gebroken,  
kijk naar je Heer.  
Waar jij ook geweest bent,  
je kunt nog terug,  
dus geef Hem je hart;  
kom met je pijn,  
zoals je bent.

Hier is hoop als je hoop zoekt,  
verdwaald en vervreemd:  
proef hier de genade,  
kom, eet met ons mee.  
Rust is te vinden,  
al lijkt alles te veel:  
geen pijn op de aarde  
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen  
en schaam je niet meer,  
al ben je gebroken,  
kijk naar je Heer.  
Waar jij ook geweest bent,  
je kunt nog terug,  
dus geef Hem je hart;  
kom met je pijn,  
zoals je bent,  
zoals je bent.  
Val in zijn armen.

Straks mag je weer juichen,  
dus stil maar, je weet:  
geen pijn op de aarde  
die de hemel niet heelt,  
geen pijn op de aarde  
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen  
en schaam je niet meer,  
al ben je gebroken,  
kijk naar je Heer.  
Waar jij ook geweest bent,  
je kunt nog terug,  
dus geef Hem je hart;  
kom met je pijn,  
zoals je bent,  
zoals je bent,  
zoals je bent.